

De werken van volgende kunstenaars zullen zeker nog tot half maart 2012 te zien zijn:

Nadia Mathynssens uit Lommel en werkzaam in 'het Glazen Huis' van Lommel, stelde haar glasjeblazen en vormgegoten objecten tentoon. Het licht dat doorheen het glas scheen, gaf de tuin een winterse én dromerige sfeer. De aantrekkingskracht van de lichtbakken met een collectie sneeuwmannetjes, sneeuwmanhuisjes, iglo's, een sneeuwmannetje in een ijsblokje.... was indrukwekkend! Een aantal van deze kunstwerkjes én ander werk zoals haar wolkjes en glasbloemen, zullen nog een tijdje te bewonderen zijn in de winkel. Nadia maakt ook lichtobjecten op een sokkel voor binnen als voor de tuin.

Sharit Musoma-Vander Meer heeft een Fashion-design opleiding achter de rug in England en voor deze gelegenheid werden een aantal van haar ontwerpen bijeengebracht. De kleuren, vormgeving en het materiaalgebruik (vilt), maken van deze kleding ware 'wandobjecten of driedimensionele schilderijen'. Haar Afrikaanse roots zijn een ware inspiratiebron! Sharit woont in Gieten (Drenthe) en maakte speciaal voor deze tentoonstelling ook enkele lampionnen, kussens, gordijnen én een tapijt uit vilt. Deze objecten zijn gemaakt van de wol van bergschapen.

Annebet Philips uit Amsterdam bracht zéér aparte 'Bulps', lichtarmaturen gemaakt uit papier en beschilderd met felle kleuren. In de Galerie ligt een echte eye-catcher: een 'geknoopt lichtobject uit een zachte stof.

Sarah De handschutter uit Leuven is al een tijdje aanwezig in de galerie, maar haar porceleinen luster en de omgekeerde theepotten als lampionnen, blijven de aandacht trekken. Ook Sarah werkt op bestelling.

Bij impeRsant zijn nog steeds beelden te zien van **Marijke Willaert** (houtsculptuur), **Stef Jacobs** (uitvergrote mug in inox), **Robin Das** (Kunstsmid), **Hilde Ketelslegers** (houtsculptuur), **Lutgart Moons** (pate de verre of glaspasta).

DIT ZIJN KUNSTWERKEN MET EEN 'DUURDER' PRIJSKAARTJE, maar **Nadia** en **Sharit** hebben ook ontwerpen aan een vriendelijke prijs.

Daarnaast blijven er in de winkel altijd originele en aparte dingen te koop die niet duur zijn. Je vindt er **juwelen in allerlei uitvoeringen** (zilver, maar ook leder, keramiek, porcelein, paier-maché, krimpfolie, sculpiclay...), geïllustreerde **wenskaarten** of kaarten met een tekst in kalligrafie. **Buttons**, plezierige **magneetjes**, **theelichtjes** in vlasporcelein, **kaarhouders**, **geldbeugels**, bijzondere **theezakjes**, **wenspotjes**, keramische **schaaltjes**, kleurrijke **granenkussentjes** voor warmte of koudecompressen, **bloemen** in keramiek en glas,... Er zijn ook nog een aantal kleurrijke **gebreide plaids voor volwassenen of kinderen**, **sokken en nog enkels sjaals** gemaakt in een 'hippe breigroep' en volledig ten voordele van Elkeen, een Onthaal, observatie en Oriëntatiecentrum.