



In de dagen waarop wij onze dierbare overledenen herdenken nodigen wij u uit op een

kleinschalige beurs **rond verlies, dood,** **afscheid en rouw**

Een beurs waar kunstenaars en creatieve dienstverleners het brede publiek laten kennis maken met nieuwe vormen die verlies, afscheid en rouw kunnen verzachten.

1-2-3 november 2013

in het voormalig klooster
Zusters Jozefienen
St. Jozefstraat 7 in Eksel
telkens van 13 tot 18 uur

Beklijvende contacten rond het verlies van een dierbare, de behoefte naar meer persoonlijke betrokkenheid bij het afscheidsgedeburen, de zoektocht naar manieren om vorm te kunnen geven aan verlies en rouw, gaven te kennen dat men soms niet goed weet waar men hiervoor terecht kan.

Heel wat mensen realiseerden dan ook een eigen idee, waarin troost kon gevonden worden.

Uit deze contacten ontstond de doelstelling van deze beurs, nl. :

- de **creatieve ideeën** (zowel in product als in diensten) die overal al verspreid bestaan, **bundelen** in een zichtbaar, tastbaar en toegankelijk aanbod.
- De **initiatieven dichter bij de mensen brengen**. Een rechtstreeks contact tussen de aanbieder en de geïnteresseerde of zoekende mens is mogelijk.
- De **mogelijkheden laten zien**, zodat men op het moment dat men geconfronteerd wordt met de dood en een uitvaart, niet ontredderd op zoek moet gaan naar een

Wie tref je aan op deze sereen opgevatte beurs?

Zowel individuele kunstenaars, ritueel-begeleiders, creatieve therapeuten, rouwtherapeuten, ... als organisaties die ondersteunend zijn bij deze thematiek.

Persoonlijk aanwezig:

REINHILDE WEYTJENS (ritueelbegeleider), **TJEU LEENDERS (begeleider tussen dood en uitvaart, vorming)**, **JAKLIEN EYCKERMAN (rouwtherapeute en boek 100 kindervragen bij afscheid en verdriet)**, **MARLEEN VRIENS (creatief therapeut voor kinderen)**, **CLAIRE DRIES (edelsmid-juwelen om as in te dragen)**, **LOES VLEUGELS (Keramiste, urnen, gedenkschaaltjes, silhouet van je dierbare op porselein)**, **MARCEL HACCURIA (Glaskunstenaar gecombineerd met steen een metaal)**, **INE SCROOTEN (Bloemsierkunstenaar)**, **BERNADETTE 'D HAESE (Kalligrafieschrijver en beeldend werk)**, **MARIE-PAULE DELHAISE (Plastisch kunstenaar en ambachtelijke kaarsen)**, **CARINE VAN GERVEN, (Fotografie en ontwerp van urne)** **ANNE-MIE PEETERS, (Beschilderen van uitvaartkist, nemen van handafdruk, schilderijen)**

Vertegenwoordigd met producten:

OPVOEDINGSWINKEL LEUVEN (**boekjes en interactieve spelen**), DE 'JANNEKES' (**kalender t.v.v. KOM OP TEGEN KANKER**), IMPERSANT met rouwkaarten van ELS SELLESLACH, SYMPOSION en TIBOS P, **gedicht-lichtzakjes en stronk met papavers van INGEGERT DE SMET**, **ByeBeyePet-doo(je) dat samen met kinderen kan bewerkt worden om hun huisdiertje in te begraven van TOON WELLING**, **ritueelpotjes van PETRA WELTJENS en bewaarpotjes voor een kleine herinnering van KESEMY-DESIGN**, **theelichtjes van KATJA VAN BREEDAM**, **wens-kaars PEYMANDESIGN**

Wie Facebook gebruikt, kan foto's en meer info vinden via de volgende link:

<https://www.facebook.com/pages/Beurs-rond-verlies-de-dood-afscheid-en-rouw/393983294062544>

Op **vrijdag en zondag om 15u** kan je **een lezing** bijwonen van Tjeu Leenders, die recent een boek schreef met de titel: 'Ruimte tussen dood en uitvaart'.

Tjeu Leenders is de stichter van vzw De Zeven Eiken, die jaarlijks een 300 tal gezinnen ondersteunt en begeleidt bij uitvaart. Vanuit die ervaring geeft hij workshops en lezingen. In bestaande opleidingen verzorgt hij thema's als verbindende communicatie, persoonlijk afscheid en zinvol voorgaan bij uitvaartplechtigheden.

Op **zaterdag om 15u** kan je **een lezing** bijwonen van Jaklien Eyckerman, over het haar boek: '100 vragen van kinderen over afscheid en verdriet'.

Jaklien Eyckerman heeft ruim 15 jaar ervaring als rouwtherapeut. Naast haar werk bij 'Slachtofferhulp', heeft ze ook een eigen praktijk. In haar boek tekende ze de vele vragen die ze regelmatig tegen kwam op en biedt hiermee ook concrete en geruststellende antwoorden.

Ook gaat er **dagelijks om 16u30 een herinneringsmoment** door waaraan de bezoeker kan deelnemen. Het draagt als thema 'ik hoor nog steeds de klank van je naam'.

Reinhilde Weytjens begeleidt dit ritueel en bezingt de naam van de persoon die je wil herinneren. Binnen Serafine biedt Reinhilde zang en zinging aan voor bijzondere levensmomenten.

Organisator: Anne-Mie Peeters

www.impeRsant.be

<https://www.facebook.com/impersant>

WeekendMIXstore van kunst, klein-design en handmade creaties • HECHTEL • Open zaterdag + zondag van 10 tot 18u

<https://www.facebook.com/pages/ImpeRsant-Artistieke-ondersteuning-bij-verlies-en-rouw/424300524286542>

<https://www.facebook.com/pages/Beurs-rond-verlies-de-dood-afscheid-en-rouw/393983294062544>

BE.0845.153.773
IBAN: BE31973065380155
info@impeRsant.be
Merelstraat 15, 3940 Hechtel (B)
0032(0)11 73 28 44 of 0032 (0)473 69 28 52