

impeRsant
wenst iedereen fijne feestdagen
en een creatief 2012 !



NADIA MATHYNSSENS



Op vrijdag 23
december 2011
ben je van harte
welkom op de
'Lichtnocturne' in de
beeldentuin.
Je kan er genieten
van creaties van
enkele kunstenaars
uit België en
Nederland.

In de galerie is er dan
ook een expositie van
een viltkunstenaar/
kledingontwerpster
met Afrikaanse
roots uit Drenthe.
Poort open om 19u.



SHARIT MUSOMA



Gelieve via het contactblad op www.impersant.be
te verwittigen als je komt én met hoeveel, dan
kunnen wij ons wat voorbereiden .



ANNEBET PHILIPS



MIA VERBRUGGEN



Voorzie je op warme kledij want er is enkel warme wijn,
chocomelk, vuurkorven en een schuil-tentje bij plotse
regen.

Moest je het dan nog te koud hebben, dan is er het
'Handmade breigoed' gemaakt door Elkeen en t.v.v.
ELKEEN : Onthaal-, Observatie- en Oriëntatiecentrum in
Lommel en Hasselt.



Met creatieve groet van Anne-Mie en Rik.